

Liturgie zondag 11 november 2018
Centrumkerk Geldermalsen
Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog
Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel
Organist: dhr. J. van Kleef
Viering Heilig Avondmaal

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied 98:1

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here

Stil gebed, votum en groet

Zingen psalm 98:4

4. Laat alle zeeën, alle landen

Gebed

Genadeverkondiging en leefregel

Zingen psalm 115:1-3

*1. Niet ons o Heer, niet ons zij eer gewijd
2. De volken denken zelf hun goden uit
3. Wie in die goden zijn behagen vindt*

Lied met en voor de kinderen: ELB 443:1, 2 en 3

*1. Ik volg de Heer
2. Soms gaan we door
3. Een leeuw die brult*

Gesprekje met de kinderen

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Openbaringen 18 (NBV)

Zingen psalm 68:1

1. God richt zich op, de vijand vlucht

Verkondiging

Zingen lied 902:1, 2 en 6

1. Is God de Heer maar voor mij

- 2. *De grond van mijn vertrouwen*
- 6. *Mijn hart wil blij opspringen*

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecte

Geloofsbelijdenis (met beamer mee)

Allen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding van het lichaam

en een eeuwig leven.

Amen

Zingen lied 705:1

1. Ere zij aan God, de Vader

Nodiging.

Gemeente gaat aan tafel, terwijl het orgel speelt.

Viering Heilig Avondmaal

Instellingswoorden

Gebeden

Zingen lied 389:1-4

1. Het brood dat ons voor ogen staat

2. De beker die de ronde doet

3. uw bloed, het raakt de lippen aan

4. Gij die een broodhuis voor ons zijt

Brood (orgelspel tijdens rondgang brood)

&

Wijn

Dankgebed

Slotlied lied 150a:2 en 4

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard

4. Geprezen zij God! ons lied is gewijd

Zegen