

Juli / Augustus 2017

Appèl



jaargang 52
nummer 10

Kerkgebouw

Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen
Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

NH kerk Kerkstraat 38 Geldermalsen

Appèl is het maandblad van de
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maande-
lijks met een gecombineerd nummer in juli/
augustus en december/januari en wordt
verspreid onder leden van de
Gereformeerde Kerk, haar gastleden en on-
der leden van interkerkelijke commissies.
Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige
bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden
aan het vervaardigen van het blad, te kun-
nen dekken.

Girorekening Appèl:

NL70 INGB 0000 9305 42

Appèl wordt uitgegeven door en onder ver-
antwoordelijkheid van de Kerkenraad van
de Gereformeerde Kerk Geldermalsen.

Er staat een link op de website om de digita-
le Appèl te downloaden



kopijadres, redactie/vormgeving, email-
verspreiding en aanmelden digitale versie

Hennie Scheele

06 4490 0335

appel.gereformeerd@gmail.com

secretariaat en aanmelden gedrukte versie

Jeanet Cornelisse

0345 57 5414

jeanet@corimdent.nl

Web-sites

Kerken

www.pkn geldermalsen.nl

Kinderen/Jongeren

www.jongpkn geldermalsen.nl

Facebook

pkn geldermalsen heeft ook een
Facebook pagina waar informatie
gedeeld kan worden.

Wegwijzer

www.pkn geldermalsen.nl

Emailadressen

Predikant

predikant.gereformeerd@gmail.com

Scriba

scriba.gereformeerd@gmail.com

Kerkenraad

kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Diaconie

diaconie.gereformeerd@gmail.com

ZWO

zwo.geldermalsen@gmail.com

Penningmeester

penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com

Jeugdwerker

jongerenwerker@jongpkn geldermalsen.nl

Website

website.gereformeerd@gmail.com

Appèl

appel.gereformeerd@gmail.com

Kerkelijk bureau

dickenkari.van.kranenburg@gmail.com

Koster

koster.gereformeerd@gmail.com

Uiterste inleverdatum kopij

September 24-08-2017

Oktober 21-09-2017

November 19-10-2017

Dec/Jan 23-11-2017

Appèl

Inhoudsopgave

- 3 Ter overweging
- 4 In memoriam Trijnie Keuning-van der Meer
In memoriam Lies van Brenk
- 5 Wel en Wee in de gemeente
Gemeentenuws
- 6 Verjaardagen
- 7 Kerkdiensten rooster
- 9 Bij de diensten
Verhaaldienst 3 september met Hans Bouma en Tjeerd Kiers
- 10 Luther, Luthers ziektegeschiedenis
- 11 Kerkenraadvergadering 12 juni met bijlage
- 13 Bedankt, Johan en Lenie Keuning
- 14 World Servants Geldermalsen gaat los
- 15 Kerk in Actie
Expositie 'een Hemel op aarde'
- 16 Schoonmaken kerk
Braderie 23 september
Verhuisbericht fam. Eilander
- 17 Van het ouderen pstoraat
- 18 Judith Herzberg
- 19 Uit Ravestein
- 20 Kerkproeverij, 10 september
- 21 Muziekavond Slotakkoord, ZWO
- 22 Wereld vluchtelingendag, gebed
7 oktober jonge gezinnen middag
- 23 Gedicht
Spreuk
- 24 Leden van de kerkenraad
- 25 Adressen
Collectebonnen
Rekeningnummers
- 26 Bijbelleesrooster



Agenda

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 2 juli | Overstapdienst |
| 3 juni-2 juli | Expositie Take Care, Culemborg |
| 30 augustus | PCOB reisje |
| 3 september | Verhaaldeenst met Hans Bouma |
| 10 september | Kerkproeverij |
| 12 september | Ouderen ochtend |
| 17 september | Startzondag |
| 23 september | Braderie |
| 7 oktober | Jonge gezinnen middag |
| 4 november | Concert ZWO |

Ter overweging

Goede Sabbatsweken....

Vrijwel iedereen gaat er in deze tijd 'even tussenuit'. Even een onderbreking van het alledaagse. Een jaar-variant op het wekelijkse ritme van werken, en rusten in het weekend, resp. op zondag. Of heeft vakantievieren niets met geloof te maken?

Toen christendom en jodendom uit elkaar waren gegroeid hebben de christenen de sabbatsrust op de laatste dag van de week vervangen door de zondagsrust. Maar die indeling van dagen in weken van 7 dagen heeft oude papieren. Sterker nog, hij is vermoedelijk ouder dan het moment dat de verplichting om een rustdag te hebben op papier werd gezet. Het is waarschijnlijk dat het joodse volk al heel lang een wekelijkse rustdag kende en dat het pas later, tijdens de ballingschap in de 6e en 5e eeuw v Chr, is opgeschreven.

Wij kennen het gebod op een wekelijkse rustdag uit het boek Exodus (Ex 20: 8-11): 'Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.' Het gebod wordt hier verklaard vanuit de schepping: 'Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.' In het boek Deuteronomium wordt het sabbatsgebod op een andere manier verklaard, namelijk vanuit de bevrijding uit Egypte: 'Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.' (Deut 5: 15). De schrijvers kenden blijkbaar tradities die van elkaar verschilden.

In lijn met het sabbatsgebod kende Israël het sabbatsjaar (eens per 7 jaar) en het jubeljaar (na 7x7 weken, dus eens per 50 jaar).

Het is onwaarschijnlijk dat dat ooit in werkelijkheid zo is gehouden, maar de bedoeling is duidelijk: scheefgegroeide maatschappelijke verhoudingen, schuldenproblemen enerzijds en extreme rijkdom anderzijds, recht-trekken.

Zo werd het houden van de wekelijkse sabbat één van de duidelijk zichtbare 'iden-

titeits-markers' van het joodse volk. Hieraan kon je tijdens de ballingschap, en later, tijdens de overheersing van de Romeinen, herkennen dat iemand jood was. Maar de Romeinen hadden er een hekel aan en wilden ervan af. Het meest ergerlijke vonden ze, dat het sabbatsgebod ook gold voor slaven, en voor die-re. Immers, daarmee had het iets opstandigs. Want dat voor slaven dezelfde, humane regels zouden gelden als voor anderen, dat was in hun ogen tamelijk subversief... En ideeën zoals het sabbatsjaar en het jubeljaar, die met de sabbat waren verbonden, waren in hun ogen al helemaal verdacht... (Hoe zou je in dit verband trouwens kunnen aankijken tegen de Griekse schulden-crisis?)

Natuurlijk, sabbatsgebod en de zondagsrust zijn in sommige tradities tot in het extreme door-getrokken, zodat het onderdrukkend werd in plaats van bevrijdend. Een mooie omschrijving uit de oudheid voor hoe we de sabbatsdag, en in lijn daarmee onze huidige 'sabbatsweken', zouden kunnen doorbrengen is van de joodse filosoof Philo van Alexandrië, uit de eerste eeuw. Hij legt aan Romeinen uit waarom joden op de zevende dag moeten rusten: 'maar op de zevende dag moesten ze rust houden om te filosoferen.' De dag waarop God op het werk van zijn schepping terugkeek moest weer als voorbeeld dienen. God zag 'wat hij gemaakt had, opdat je zelf ook in overweging zou nemen de lessen van de natuur en die in je eigen leven, die leiden tot geluk.'

Ik wens ons allen toe, dat de 'sabbatsweken', waarin we even wat afstand nemen van het alledaagse, ons ook de ruimte zullen geven om wat te 'filosoferen' zoals Philo dat omschrijft. Ruimte om te bezien wat de wereld om ons heen, en je eigen leven, je leert

over 'gelukkig zijn'. Die tijd hebben mensen zo af en toe hard nodig.... En God weet dat al heel lang. Geniet ervan!

Ds Alice van Halsema



Kerkdiensten rooster

2 juli

Overstapdienst

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. G.J. Krol
ds. C.M. Blokland – den Hertog

1e Collecte Landelijk jeugdwerk (JOP)
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Kees Verhagen
Lector Sia Feenstra
Koster Wim Bertens
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Woudy van der Meijden
Sam Donker
Gastheer/-dame Janny v. Belle
Koffie Lenie Keuning
Corry Ouburg

9 juli

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.A. van den Berg uit Tiel
Centrumkerk ds. G.J. Krol
19.00 uur Oostkerk

1e Collecte ZWO
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Ali de Jong
Koster Pieter Feenstra
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Rachel Kiers
Carlijn de Ruiter
Gastheer/-dame Neli van Haarlem
Koffie Margot Boulogne
fam. Feenstra

16 juli

10.00 uur

Geref. kerk mw. drs. C.M.E. van Harten –
Dubbelman uit Deil
Centrumkerk ds. C.M. Blokland – den Hertog

1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Kees Verhagen
Lector Lenie Keuning
Koster Piet v.d. Vorm
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Erika Postma
Louise IJlst
Gastheer/-dame Fien Vermeulen
Koffie Edy Scheele
Rosina Verweij

23 juli

10.00 uur

Geref. kerk ds. W.L. de Koeijer
uit Heerewaarden
Centrumkerk ds. A. Altena uit Leersum

1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Fam. Van Kranenburg
Koster Wim Willeboer
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Cláudia van Mersbergen
Gastheer/-dame Leny Keuning
Koffie Yolanda de Vlugt
Gerri van de Streek

30 juli

10.00 uur

Geref. kerk ds. E. Bakker
Centrumkerk ds. S. Hofstee te Doorn

1e Collecte Jeugd
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist dhr. J. Scheurwater
Lector Richard van Mersberge
Koster Dick van Kranenburg
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Cathelijne Voorneveld
Gastheer/-dame Lina Kajim
Koffie Jenny Montijn
Sia Feenstra

6 augustus

10.00 uur

Geref. kerk ds. W.T. Knoeff
uit Hoofddorp
Centrumkerk drs. H. Bouma uit Bilthoven

1e Collecte ZWO
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Fam. Montijn
Koster Piet Rekker
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Arjanne Koetje
Marieke Stelder
Gastheer/-dame Henk v. Amstel
Koffie Neli van Haarlem
Nelly van Ekeren

13 augustus

10.00 uur

Geref. kerk ds. A. Rijken – Hoevens
uit Veenendaal
Centrumkerk ds. G. Krol

1e Collecte Zomerzending (Kerk in Actie)
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist dhr. J. Scheurwater
Lector Jantina Rekker
Koster Rosina Verweij
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Marloes Reuvers-Deijl
Rosanne de Rooter
Gastheer/-dame Rosina Verweij
Koffie fam. Kramer
Jana Robbemondt

20 augustus

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. C.M. Blokland – den Hertog

1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Jana Robbemondt
Koster Hennie Scheele
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Maria IJlst
Annelies van Hattem
Gastheer/-dame George Aukes
Koffie Anne Verboom
Pieter de Jong



27 augustus

Viering maaltijd van de Heer

10.00 uur

Geref. kerk ds. E. Bakker uit Utrecht
Centrumkerk ds. G.J. Krol

1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist nog niet bekend
Lector Fam. Van der Vorm
Koster Anne/Pieter
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Erika Postma
Fleur Donker
Gastheer/-dame Fam Cornelisse
Koffie Fini Donga
Jeanette Cornelisse

Geldermalsen, 3 september 2017

Wat voor mens wil je zijn

Verhaaldienst

Zondag, 3 september 2017 om 10.00 uur in de
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Hans Bouma, verhaal en poëzie -
Tjeerd Kiers, orgel en piano

Het is onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan: ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd, interesseerde me nog. Met leegte, niets dan leegte om mij heen moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achtervolgde: jij, jij Marcus, wat voor mens wil je zijn?

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst vertelt hij, met als titel Wat voor mens wil je zijn?, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Tjeerd Kiers muzikaal deelneemt.

Het verhaal wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Tjeerd Kiers zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt.

Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.



Bij de diensten

2 juli Overstapdienst

In deze kerkdienst nemen de kinderen, die naar de middelbare school gaan, afscheid van de Kindernevendienst. De dienst is voorbereid in samenspraak met de leiding van de KND. Het wordt een vrolijke, verrassende dienst voor jong en oud.

3 september Hans Bouma.

Hierover vindt u elders in deze Appèl een toelichting.

10 september Kerkproeverij

U wordt van harte aangemoedigd om iemand uit te nodigen om een keertje met u mee te gaan. Gewoon, om eens te proeven hoe een kerkdienst smaakt. Smaakt het niet? Dat kan. Smaakt het naar meer? Dat zou mooi zijn. In deze dienst wordt extra rekening gehouden met introducees.

17 september Startzondag

In deze dienst hopen wij enkele nieuwe ambtsdragers te bevestigen en we nemen afscheid van diegenen van wie de termijn is verstreken. Op zaterdag 16 september luiden we het nieuwe seizoen in met een gezamenlijke maaltijd. Daarvoor wordt u uitgedaagd om uzelf van uw duurzaamste kant te laten zien... Nadere berichten volgen!

Luther, Luthers ziektegeschiedenis



Luthers ziektegeschiedenis is een interessante factor in het onderzoek naar zijn leven en zijn theologie.

Kennis hiervan geeft ons informatie over de omstandigheden waaronder Luther leefde, althans voor wat zijn eigen lichamelijke toestand betrof.

Vanaf zijn verblijf op de Wartburg (waar hij van mei 1521 tot maart 1522 zat ondergedoken omdat hij door een pauselijke bul was veroordeeld) werd het leven van Luther in toenemende mate door ziektes overschaduwde. In 1527 kreeg hij voor het eerst een aanval van de ziekte van Ménière. De symptomen die Luther beschrijft werden destijds nog niet herkend als iets dat hoort bij een bepaalde ziekte, maar het is zeker dat hij aan deze ziekte leed: Hij had last van extreme zwaarhorigheid en overgevoeligheid voor harde geluiden. Duizelingen, gehoorverlies, oorsuizen, dat dagenlang kan aanhouden, horen ook bij dit ziektebeeld. Hans Joachim Neumann, gespecialiseerd in de ziekte-geschiedenis van Luther, benadrukt dat vooral de psychische kant van de ziekte niet onderschat moet worden. Degene die aan de ziekte lijdt, leeft in continue angst voor een volgende aanval, waardoor zelfs psychisch robuuste personen in een toestand van diepe vertwijfeling en depressie kunnen belanden.

In verband met de rijksdag van Augsburg verbleef Luther van 23 april tot 4 oktober 1530 op de vesting Coburg. Tijdens zijn verblijf op de Coburg stak de ziekte van Ménière in alle hevigheid weer de kop op. Terwijl hij de Wartburg nog vriendelijk als zijn 'rijk van de vogels' had omschreven, werd hij van de rond de Coburg aanwezige vogels helemaal gek. Hij voelde zich door het gekrijs van kraaien en kauwen regelrecht geterroriseerd. Daarnaast had hij last van een open wond op zijn been, en een maagziekte. Hij verliet de Coburg anders dan hij was gekomen: duidelijk verouderd en lichamenlijk verzwakt.

Ook volgens de maatstaven van zijn eigen tijd, zonder antibiotica, zodat een snijwondje al levensbedreigend kon worden, was hij een ziek mens. Daarbij kwam nog het gebrek aan kennis over vitamines en gezonde voeding, die overigens door herhaaldelijke overstromingen in de eerste decennia van de 16e eeuw vaak niet eens beschikbaar was. Zo kampte Luther in de loop van zijn leven in toenemende mate met ziektes en ongemakken: obstipatie, diarree, misselijkheid, angina pectoris, en infectie

van urinewegen en de nieren.

Ten tijde van Luther werd ziekte als een straf van God of als het werk van de duivel gezien. Ook Luther zag zijn vele ziektes als aanvechtingen van de duivel. Zo schreef hij in 1530 vanuit de Coburg aan Melanchton: 'Wees niet bezorgd om mijn gezondheid, die is weliswaar onzeker, maar omdat ik voel, dat het geen natuurlijke ziekte is, verdraag ik die moediger en veracht ik de vuistslagen van die satansengel op mijn lichaam. Als ik niet kan lezen of schrijven, dan kan ik toch nog denken, bidden en hem daarmee ergeren. En tenslotte dan slapen, niets doen, schertsen en zingen. Maak je dus maar niet al te ongerust.'

Luther schreef en sprak openlijk over zijn ziektes met vrienden en collega's en er zijn antwoord-brieven waaruit blijkt hoe ze met hem meeleeften. Hoewel hij zijn gevecht tegen de ziektes als een gevecht tegen de duivel zag, waarvoor hij zich, gesterkt door het Woord van God, helemaal inzette, was deze steun misschien wel de belangrijkste reden dat Luther ondanks al zijn ziektes nog zo productief kon zijn. In 1530, toen hij tien maanden ziek was, produceerde hij dertig geschriften, 170 brieven en zestig preken.

Deze ziektegeschiedenis werpt een heel ander licht op Luthers enorme productiviteit. Anders dan je zou verwachten is hier niet sprake van een onverwoestbare Luther, die met een blakende gezondheid zijn hele leven niets anders deed dan werken. Hij werkte hard, dat is waar, maar hij deed dat ondanks al zijn ziektes, die hem vaak maandenlang een normaal leven nagenoeg onmogelijk maakten. Luther wilde simpelweg niet toestaan dat de duivel hem door middel van deze ziektes gevangen hield. In dat opzicht was hij daadwerkelijk een mens tussen 'God en duivel'.

Ds Alice van Halsema

(Met dankt aan: Martin Luther, zijn leven, zijn werk, Sabine Hiebsch, en Marin van Wijngaarden (red). p 223 e.v.)



Verslag van de themakerkenraads vergadering van 12 juni 2017

Aanwezig: Anton Donker, Sia Feenstra, ds. Alice van Halsema, Diederik van Hattem, Annelies Hogenbirk, Marijke Kars, Kari van Kranenburg, Eric Krijnen, Jolanda Stelder, Maartje Verheul, Peter de Vlugt, Ria Willeboer, Petra van Zandwijk.

Afwezig mk.: Nelleke den Hartog, Andrea Kon, Annelies Hogenbirk.

Opening

Diederik heet een ieder welkom.

Kari opent deze vergadering met het lezen van Psalm 150, een Psalm over het loven van de Heer met zang en muziek, en gebed.

Persoonlijke rondvraag

THEMA:

Onderzoek kerkdiensten – conclusies enquête

Na de stickeractie van februari 2016 is dit voorjaar een enquête gehouden om enkele thema's te verdiepen. Er zijn 61 formulieren teruggestuurd. Petra, Maartje en Diederik hebben conclusies geformuleerd. Deze vergadering is bedoeld om de conclusies te bespreken, aanbevelingen te formuleren en te bepalen wat we hiermee gaan doen.

Na het doornemen en waar nodig aanpassen van de conclusies, worden in twee groepen aanbevelingen gemaakt. Deze worden vervolgens gezamenlijk besproken. Zie hiervoor de bijlage.

De gemeente zal via Appèl over de aanbevelingen geïnformeerd worden. De diverse punten zullen gefaseerd ingevoerd worden, waarbij ondersteuning van de gemeente gevraagd wordt.

De werkgroep Eredienst en Liturgie wordt gevraagd om het gebruik van de piano met de organisten te bespreken en aan de slag te gaan met het invullen van de aanbevelingen over de muzikale

aanvullingen in de diensten (aanbevelingen n.a.v. vraag 1 t/m 5). Marijke en Kari zullen de tekst op het sjabloon wat naar gastpredikanten wordt gestuurd bekijken en waar nodig aanvullen / herzien.

Korte punten

a.

Verslag vorige vergadering: 8 mei 2017

Voor de Kerkproeverij is een eerste vergadering afgesproken.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

b.

Ambtsdragers nieuwe seizoen

We zoeken nog steeds naar met name diakenen en een jeugdouderling.

c.

Uitnodiging Stichting Integreren doe je samen

Een ieder is vrij om hier naar toe te gaan.

Rondvraag

Sluiting

De vergadering wordt besloten met het samen bidden van het Onze Vader.

KvK

Bijlage bij verslag kerkenraadsvergadering 12 juni 2017

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

NAV DE ENQUETE OVER DE KERKDIENTEN

N.a.v. vraag 1 t/m 5 over het bijdragen van muzikanten, koren, bands aan diensten:

Conclusies:

a Men waardeert het indien er regelmatig muzikanten of een koor een muzikale bijdrage aan de dienst leveren.

b. Over de medewerking van een band wordt een sterkere spreiding van meningen gezien, hier is de balans bijna neutraal te noemen.

c. Een beperkt aantal gemeenteleden heeft aangegeven het woord "regelmatig" te vervangen door "af en toe". Regelmatig betekent in deze vragen vaker dan alleen met de feestdagen.

Aanbevelingen:

Maandelijks wordt in een dienst gebruik gemaakt van (kleine) muzikale initiatieven. Dit kan een koor of band zijn, maar ook een groepje muzikanten of een enkele muzikant. Dit wordt per jaar (seizoen) inge-

pland, maar hoeft niet op een vaste zondag in de maand te gebeuren.
De organisten wordt gevraagd vaker gebruik te maken van de piano.

N.a.v. vraag 6 t/m 10 over de keus van de liederen:

Conclusies:

- a. Men vindt het makkelijk kunnen zingen van liederen belangrijker dan de tekst van liederen.
- b. Over het zingen van liederen uit het "oude" (=vorige) liedboek en de Evangelische liedbundel is een spreiding van meningen te zien; die spreiding is sterker over het zingen van Opwekkingsliederen.
- c. Men vindt het prima om andere liederen te zingen dan de liederen die de persoonlijke voorkeur hebben.

Aanbevelingen:

In de diensten worden liederen uit alle liedbundels gezongen.

Dit wordt ook aangegeven in het sjabloon voor de gastpredikanten.

Te overwegen: weer invoeren van het "lied van de maand".

N.a.v. vraag 11 t/m 13 over het al dan niet bespreken van actuele thema's in de dienst:

Conclusies:

- a. Men hoort graag over de geschiedenis maar ook over hedendaagse c.q. actuele thema's.
- b. Onderwerpen die kerk en staat betreffen mogen aan bod komen.
- c. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dat het verkondigen van de persoonlijke mening van de voorganger minder van belang is.

Aanbevelingen:

In de preek worden (ook) actuele thema's besproken. De vraag "wat kun je daar als christen van vinden?" is relevant. De persoonlijke mening van de predikant wordt ingebed in de context van de preek.

Bij de keus van gastpredikanten wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de predikanten om actuele thema's te bespreken.

N.a.v. vraag 14 t/m 16 over troost, vertrouwen, hoop en leefregels:

Conclusies:

- a. Men vindt het belangrijk dat er in de dienst troost, vertrouwen en hoop ervaren kan worden.
- b. Men hoort graag over leefregels / richting die men in het dagelijks leven kan toepassen.

Aanbevelingen:

Diensten bevatten elementen van troost, hoop en vertrouwen.

In de verkondiging worden leefregels genoemd die richting geven voor het dagelijks leven.

N.a.v. vraag 17 en 19 over meewerken door gemeenteleden aan de dienst:

Conclusie:

Men waardeert het indien andere gemeenteleden een bijdrage aan de dienst leveren, maar de animo om zelf een bijdrage te leveren is overwegend neutraal.

Aanbevelingen:

Handhaven Eerste-van-de-maanddiensten.

Gemeenteleden actief benaderen om hen bij de diensten te betrekken.

Handhaven lectoren.

N.a.v. vraag 18 over het delen wat anderen bezighoudt:

Conclusie:

Men waardeert het indien er in de dienst aandacht voor persoonlijke ervaringen is.

Aanbevelingen:

Behouden wat er is.

Nadenken over het gebruik van het voorbedenboek.

N.a.v. vraag 20 t/m 23 over aandacht voor de diverse leeftijdsgroepen:

Conclusie:

Men vindt het belangrijk dat er voor alle leeftijdscategorieën aandacht en ruimte is.

Aanbevelingen:

Het is belangrijk dat iedereen gezien wordt in de dienst, dat er concreet ruimte gemaakt wordt voor alle leeftijdscategorieën.

N.a.v. vraag 24 t/m 26 over al dan niet vaste vormen van liturgie:

Conclusie:

- a. Een vast patroon van de dienst wordt gewaardeerd, maar tegelijkertijd worden nieuwe/onverwachte aspecten in de dienst ook gewaardeerd.
- b. Men staat positief tegenover het uitproberen van nieuwe vormen.

Aanbevelingen:

We kunnen best eens wat wagen, hoeven niet bang te zijn om oude patronen los te laten.

Stimuleren van nieuwe vormen (bv. hagepreken). Ook gastpredikanten de ruimte geven, door aan te geven dat het toegestuurde sjabloon niet bindend is.

N.a.v. vraag 27 over de invloed van eigen verwachtingen op het kerkbezoek:

Conclusie:

De vorm en inhoud van de dienst is bepalend voor het kerkbezoek van gemeenteleden.

N.a.v. de respons:

Conclusie:

- a. De groep 25 t/m 34 jarigen heeft de enquête nauwelijks ingevuld, evenals de 13-18 jarigen. Voor de jongere groep is dit middel niet geschikt.
- b. De verdeling over de leeftijdsgroepen is een afspiegeling van de kerkdienstbezoekers.

Aanbeveling:

Nagaan wie de leden zijn in de groep 25 -34 jarigen.

Op zondag 2 juli zal Diederik van Hattem in de dienst dit thema richting de gemeente afsluiten.

Bedankt

Voor de vele blijken van betrokkenheid - ook uit onze kerk - bij het overlijden van Trijnie Keuning- v.d. Meer in de vorm van kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid bij het afscheid, willen wij u, mede namens broer, zussen en (klein)kinderen, hartelijk bedanken.

Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd.

Johan en Lenie Keuning



World Servants Geldermalsen 2018 gaat los!

Na een aantal maanden van zoeken, praten, mailen, sms'en en app'en is er een mooi resultaat geboekt: 14 deelnemers zullen in de zomervakantie van 2018 vanuit Geldermalsen gaan werken in een 3e wereldland.

Van onze kerk zijn er 11 deelnemers: Christine van Hattem, Elbart Rekker, Geert van der Vorm, Iris den Hertog, Jasmijn van Bennekom, Marjolein van Hattem, Marnick Rekker, Rosanne de Ruiters, Sam Donker en Wouter Zijlstra. Petra Zandwijk gaat mee als één van de leiders. Tevens gaan mee Inge Reijerse van Buuren, Irmen Boel en Nelissa van Vulpen.

Op zondag 11 juni 2017 is de officiële start geweest van de groep en is er gesproken over naar welk landen we willen gaan; wie in welke weken van de zomervakantie weg kan en wat voor project de groep(en) willen uitvoeren.

Het is waarschijnlijk dat de groep gezamenlijk alle voorbereidingen treft en geld inzamelt, maar naar 2 verschillende bestemmingen zal gaan omdat niet iedereen in de zelfde weken weg kan.

In de komende weken wordt de indeling per project uitgewerkt en worden de acties bedacht om geld in te zamelen.

Toegevingen en ideeën zijn er al: meewerken aan de startzaterdag op 16 september, meewerken aan de braderie van Gereformeerd en Hervormd (23 september), mede verzorgen van de avond over Luther (Kees van der Zwaard op 21 oktober). Wordt vervolgd: want er moet door deze 14 deelnemers ongeveer € 35.000,- worden "verdiend".

De stemming zit er alvast in!!



Nabeschouwing project Kinkole:

Een aantal jaren geleden hebben de ZWO-ers zich ingezet voor een project in Congo. Er werd een kindertehuis gebouwd voor straatkinderen in Kinshasa. Het project is geslaagd, het kindertehuis kan zichzelf nu financieel bedruipen. Onze gemeente heeft destijds bijgedragen aan de bouw en de inrichting van een internetcafé. Het loopt nu allemaal zo goed, dat de stichting zichzelf kan opheffen! Het is misschien aardig om nog even te melden dat de onlangs overleden mevrouw Keuning destijds nog prachtige kaarten gemaakt heeft, waarvan de opbrengst ook naar ons Kinkole-project is gegaan! Zelf herinner ik mij niet meer of het aquarellen waren of dat mevrouw Keuning zijde beschilderde, maar al met al leverde het toch een lieve € 200,- op!

Collecte Zomerzending: Versterk geloven in Egypte

13 augustus 2017, collecte Kerk in Actie Zomerzending

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.

De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament.

Dit jaar mikt het Bijbel genootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.

Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van het Egyptisch Bijbelgenootschap

Hartelijke groet namens ZWO-Kerkinactie:
Margriet Aukes



Expositie

‘Een hemel op aarde’

Gedurende de zomermaanden juli en augustus kunt u in de Protestantse Kerk – Voorstraat 90 – in Beesd de expositie ‘Een hemel op aarde’, van de hand van mevr. Mérie van Zandwijk-Rijnberk uit Rhenoy, bewonderen.

In deze expositie heeft zij ‘de Zaligsprekingen’ in prachtige objecten verbeeld.

In de ontmoetingsruimte van de kerkzaal, en in de kerkzaal zelf kunt u in alle rust en stilte rondlopen en genieten van haar werk. Vanzelfsprekend kan dit op zondag rond / na de eredienst, maar ook op de zaterdagen in deze maanden van 11.00 uur – 14.30 uur zal de kerk open zijn.

In augustus kunt u met groepen ook op afspraak de expositie bezichtigen:

belt u dan de predikant (tel. 681325).

Weet u welkom!



Schoonmaken kerk

Een keer per 6 weken maken we de kerk schoon met een aantal vrijwilligers.
Als u mee wilt helpen bent u van harte uitgenodigd.

Geef u op bij
Hennie Scheele,
koster.gereformeerd@gmail.com
06-44900335



Braderie 23 september 2017



Op 23 september 2017 zullen de diaconieën van de PKN kerken Geldermalsen weer op de jaarlijkse braderie vertegenwoordigd zijn.

We zullen dit jaar weer onder andere de zelfgemaakte streekproducten, zoals jam en honing, verkopen. Daarnaast hopen we dat ook veel gemeenteleden een cake willen bakken voor verkoop in de kraam. Een oproep hiervoor volgt na de zomer.

De opbrengst zal dit jaar bestemd zijn voor de World Servants.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen met:

Jolanda Stelder 0345-575205
Rianne Bron 0345-580127

Van het ouderenpastoraat



Beste mensen ,

We mochten elkaar het afgelopen seizoen op verschillende plaatsen en momenten ontmoeten. Wij vonden dat zeer waardevol. Onze bezoekdames/heren bezochten u wanneer er iets gevierd werd of indien er ziekte was. Buiten dit zijn er ook bezoeken geweest waarbij het fijn was om zaken te delen die u bezig hielden of gewoon een moment van aandacht.

Er zijn dierbaren weggefallen, wat verdriet en gemis met zich meebrengt.

We mogen ook dankbaar zijn dat enkele van onze bezoekers binnen het ouderenpastoraat mochten herstellen na een operatie of ziek zijn.

Onze ouderenochtend was fijn, Henk Fonteijn wist ons op zijn eigen wijze boeiend te vertellen over het ontstaan van de Johannes de Heer bundel. We hebben met elkaar enkele liederen uit de bundel gezongen. De catering was weer geweldig geregeld !

We hopen elkaar op 12 september vanaf 10 uur weer te ontmoeten, om onder het genot van een kopje koffie, een gezellige bijeenkomst hebben, waarin we weer veel kunnen delen.

Wolken

**Zomaar op een zomerdag eens naar de hemel kijken
waar witte wolken drijven in een zee van blauwe lucht.
Even los en vrij zijn van die dolgedraaide aarde.
Een hemelsblauwe ruimte waar een mens de haast ontvlucht.
Vluchtig zijn de vormen van de wolken die verschuiven.
Ze geven lucht en ruimte aan een ziel die zoekt en vraagt.
Alles wat belangrijk leek verschuift op deze hoogte.
Hier staan de zinnen open en de geest wordt uitgedaagd.**

**De deur gaat even van het slot.
Hier voelt een mens zich dicht bij God.**



Wij wensen u een fijne zomertijd!

namens het ouderenpastoraat
Jan v/d Meijden
Sia Feenstra

Er is nog

**“Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwog
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg”.**



Dit gedicht van Judith Herzberg komt in mij op, nu het bijna zomer is. Het jaargetijde met zon. Vakantietijd

Uitzien naar de vrije weken: vreemde streken verkennen, sportief bezig zijn, de stilte zoeken, maar ook de tijd van thuisblijven.....

En in dagelijks leven in het zorgcentrum: onbekende gezichten zien, terwijl vertrouwde mensen ver weg zijn. Zelf nergens naar toe kunnen.....

Een tijd met minder activiteiten en juist lange dagen..... En zorgen maken om de kinderen, die met vakantie zijn...ook al zijn ze volwassen. Maar ook een tijd met soms dat onverwachte leuke bezoek, het genieten van de zon op het terras ennaarmate de zomer vordert, groeit het aantal ansichtkaarten.

Ze worden dikwijls in de hand genomen: woorden worden gespeld en plaatjes grondig bestudeerd. Postzegels bekeken op hun zeldzaamheid.

Zomer....wat kunnen mensen er tegenop zien en wat kunnen mensen er naar uit zien! Wat geweldig als juist dan ervaren wordt dat mensen naar elkaar

omzien! Omzien kan op vele manieren: oppassen op de kleinkinderen, logeerpartijen, een oogje in het zeil houden op het huis van de burens. Die ene vriend, die nooit ergens naar toe kan, meenemen.....of jezelf mee laten nemen.....

En in ons zorgcentrum: de weg wijzen aan de vakantiehelp, het kopje koffie voor die buurvrouw, waarvan alle kinderen in het buitenland zijn, de bloemen extra verzorgen in het zitje en het voor lief nemen dat de jonge vakantiehelp wat onwennig schoonmaakt in tegenstelling tot de vertrouwde ervaren medewerker.

Elkaar terwille zijn is elkaar op handen dragen, zegt Judith Herzberg. Je draagt iemand op handen als je hem of haar waardeert.....Zo zorgdragen voor elkaar: van mens tot mens. Aandacht voor elkaar. Omzien naar elkaar. Elkaar helpen. Er is zomer genoeg.....

Pietie Kuper



Judith Herzberg (1934) debuteerde in 1964 met de bundel 'Zeepost'. Later verschenen nog tientallen bundels. Een selectie van haar gedichten verscheen in 1994 in de verzamelbundel 'Doen en laten'. Judith Herzberg is voor haar werk vaak onderscheiden. Zo ontving zij in 1997 de P.C. Hooftprijs voor poëzie.

Vanuit SZR| Ravestein

6 Juli	-	15.00 uur	kerkdienst, voorganger Ds. C.M. Blokland
12 Juli	-	10.00 uur	Gesprekskring Koffie met gesprek – de Kom
20 Juli	-	15.00 uur	kerkdienst, voorganger Mevr. P. Kuper
3 Augustus	-	15.00 uur	kerkdienst, voorganger Ds. W. de Graaff
9 Augustus	-	10.00 uur	Gesprekskring Koffie met gesprek – de Kom
17 Augustus	-	15.00 uur	kerkdienst, voorganger Mevr. E. Kruijt – Raatgever
31 Augustus	-	15.00 uur	kerkdienst, voorganger Ds. A.C. van Halsema

De waarde van geestelijke verzorging

Het is u vast opgevallen dat de ouderenzorg prominent aanwezig is in kranten en op televisie. Er zijn tekorten op allerlei gebied en er zijn ontwikkelingen, die menig zorgmedewerker niet blij maken, maar er zijn ook mooie resultaten en goede ervaringen, die voldoening geven bij zowel professionals als vrijwilligers.

“Het gaat om de bewoner” is een adagium...dit helpt om te focussen en om het werk zelf vol te houden. Dan vinden zorgmedewerkers voldoening en nieuwe energie om elke dag er weer te ‘zijn’, want daar gaat het om: er ‘zijn’ en aandacht hebben, een hart hebben met ruimte voor die ander.

Wat kan de geestelijke verzorging daarin betekenen? Wat is haar waarde?

Geestelijke verzorging kent een veelkleurigheid en verscheidenheid en is er voor alle bewoners en hun familieleden, ongeacht kerkelijke binding en geloofsovertuiging. Daarnaast worden medewerkers en vrijwilligers ondersteund door bijvoorbeeld toerusting en het morele gesprek. Het is geen kerkelijk werk, al zijn de kerkdiensten uitermate belangrijk, maar de rode draden zijn zingeving en spiritualiteit in brede zin.

Er wordt ruimte gegeven aan vragen en antwoorden, het levensverhaal en het transcendente. De mensen van de geestelijke verzorging kunnen daarin de ander ‘nabij’ zijn. Aandachtig en liefdevol present zijn met het oog op het geestelijk welbevinden van de bewoner. Dat de liefde van Christus daarbij de drijfveer is, geeft de geestelijke verzorging vaste grond, maar het is de beroepsplicht aan te haken bij de levens- en geloofsovertuiging van de individuele bewoner.

De geestelijke verzorging is geïntegreerd in de zorgverlening als geheel en tegelijkertijd staat zij er enigszins buiten. Het voert te ver om alle aspecten te benoemen, maar het belangrijkste is mijns inziens

‘de vrijplaats’. De functie hiervan is dat de bewoner zich vrij kan uiten in vertrouwelijkheid waardoor perspectief op heling en heelheid van het mens-zijn kan komen. Anders gezegd: de inhoud van het besprokene wordt niet vastgelegd in het zorgleefplan en er zijn geen consequenties zoals soms bij het volgen van een therapie...het gaat om het ‘zijn’ en niet om het ‘doen’. Het gaat er om meer mens te worden en te ervaren ‘er te mogen zijn’. De vertrouwensrelatie is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Geestelijke verzorging is niet meer vanzelfsprekend in de ouderenzorg. Wettelijk gezien heeft een zorginstelling de plicht te zorgen voor kwalitatief goede zorgverlening, maar dit impliceert sinds de verandering, kortgeleden, van de Kwaliteitswet niet persé dat er geestelijk verzorgers in vaste dienst moeten zijn, wel moet er geestelijke verzorging beschikbaar gesteld worden. Het is een beleidskeuze of deze professionals locatiegebonden mogen werken of op afroep ‘invliegen’.

In mijn (bescheiden) onderzoek, van enkele jaren geleden, naar de waarde van geestelijke verzorging heb ik bewoners aan het woord gelaten. Over hun visie werd en wordt nog weinig geschreven... Toen kwam naar voren dat geestelijke verzorging een verschil kan maken door de aandacht voor zingeving. “Geestelijke verzorging is de plek waar je als bewoner ‘niets anders hoeft’ dan te praten of stil te zijn, je te laven aan een gedicht of zomaar even aan vertrouwd menselijk contact. Gewoon zoals een mens is...wel of niet in relatie met christelijk geloof”.

Het meest in het oog springend item in dit onderzoek is de behoefte aan steun. Steun in allerlei vorm. In de zes interviews hebben bewoners 63 keer het woord ‘steun’ genoemd. Steun zoeken en steun vinden. Steun die deels te vergelijken is met empowerment. Dat is de bekrachtiging en de bevestiging in het mens-zijn. Steunen gebeurt in de relatie van mens tot mens en van God en mens. Steun heeft te maken met het zoeken en beleven van zingeving. Zo legt zingeving de waarde van geestelijke verzor-

ging bloot. Met andere woorden: in dit onderzoek hebben bewoners van Ravestein laten horen dat geestelijke verzorging (inclusief alle werk dat door de vrijwilligers hierin wordt gedaan) waarde heeft. Het is evident dat het christelijk geloof een grote rol hierin kan spelen en zo is de verbinding met de kerk(en) ook gelegitimeerd, zeker in onze regio. In dit alles ervaren we dat ons werk 'stukwerk' is. We zouden zo graag meer willen doen en meer willen zijn. We zoeken daarbij naar meer 'harten met ruimte'. Voelt u zich aangesproken? Neemt u dan contact op?

De geestelijk verzorger is een ondersteuner. De vanzelfsprekende positie is weliswaar verdwenen, maar zij heeft nog wel een eigen plek in het geheel. Herwaardering van oude vormen en waardering van nieuwe vormen zijn alle twee op hun plaats. Deskundigheid en echtheid zijn wezenlijk. De geestelijke verzorging staat voor de uitdaging haar waarde blijvend te tonen.

We mogen een eindje met de bewoners oplopen... met ruimte in ons hart.....dan komt er ook een wederkerigheid....dan worden we samen gezegend. Geleid door de Geest komt er dan vaak verwondering. Dan wordt het Pinksteren in hart en leven. Die gloedvolle nabijheid wens ik u toe: in het kerkenwerk en in de geestelijke verzorging. Getuige te moge zijn van het heil in Christus is zingeving bij uitstek.

**Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden
dat in en om ons leven heen
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.**

Melodie gezang 466 LdK1973: "Als God, mijn God,
maar voor mij is"
Auteur onbekend

Een goede zomertijd gewenst,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger





Op weg naar de Kerkproeverij op 10 september a.s.

Zoals in de vorige Appel al aangekondigd doen we mee met de landelijke actie "Kerkproeverij". Daarbij worden mensen die niet (meer) naar de kerk gaan uitgenodigd om een keer mee te gaan. Om het een keer te ervaren, en te proeven hoe het smaakt.

Veel mensen vinden het spannend om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst. Je weet nooit helemaal precies 'wat je krijgt', we houden niet van 'zieltjes winnen', we zijn bang voor moeilijke vragen, en ga zo maar door. Maar als iedereen op z'n handen gaat zitten gebeurt er niets... Daarom hieronder enkele tips om u over de drempel te helpen.

Gelukkig heeft u nog even tijd om erover na te denken wie u uitnodigt. Intussen bedenken wij hoe wij deze dienst - met alles eromheen - zo kunnen vormgeven dat onze gasten zich ook daadwerkelijk welkom voelen. Voor hen is het in elk geval prettig te weten dat ze niet de enige onwennige bezoeker zijn!

En tot die tijd: heeft u wensen of suggesties? Voor de aanloop naar die zondag, voor de dienst zelf, of voor het verloop na afloop? We horen het graag. Want ook voor ons is het de eerste keer, en best een beetje spannend...

Namens de kerkenraad, het Kerkproeverij-team,
Marieke Donker, Alice van Halsema, Nelleke den Hartog, Eric Krijnen.

Vijf tips:

1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2. Hou de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in elk geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten."
3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4. Vertel erbij, dat er niets van hen wordt verwacht, en dat ze kunnen gaan 'zoals ze zijn'.
5. 'Succes' is niet als mensen 'ja' zeggen. 'Nee' is ook een antwoord.

Gevarieerde muziekavond

*Ter afsluiting van het ZWO project:
Make the Difference
Basisschool in Kisumu (Kenia)*

SLOTTANKOOR

*Zaterdag 4 november 2017
20.00-22.00 uur
Centrumkerk Geldermalsen*

Met onder meer:

Singsation Geldermalsen

The New Harvest Singers (Barbershop-koor uit Geldermalsen)

Piet van der Steen (orgel) en Lodewike van der Steen (viool)

Muzikale intermezzo's (piano, djembé en ...)

*Toegangskarten te reserveren vanaf begin september
Let op de aankondigingen*

Wereld vluchtelingendag.

20 juni was Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest. Wanhopig op zoek naar een veilig bestaan voor hun familie en geliefden, wagen ze hun leven. Laten we hen gedenken en voor hen bidden. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, schreef een gebed:



God, U die met ons meetrekt,

Wij bidden U voor mensen die ongewild onderweg zijn,
ontheemd, op de vlucht hopen op een veilig bestaan.

Wees met hen in angst en verdriet, in hoop en verlangen.

Geef hen dagelijks brood, behoud van waardigheid, mensen op hun pad die meelevens.

Geef ons dat wij wereldwijd met elkaar een weg van gerechtigheid en vrede kunnen gaan.

Geef vluchtelingen het vermogen zich steeds weer aan te passen.

Laat ontvangende landen, groepen en mensen iets van verrijking ervaren.

Neem weg wat mensen op de vlucht deed slaan.

Schenk ons barmhartigheid en vrede.

Amen



Nest

Een klein geluk was uit zijn nest gevallen
het piepte nog, het paste in één hand
ik gaf het brood en water, mondjesmaat

en allen wisten beter wat ik moest
alleen iets geven als het erom vroeg
en elke morgen even ermee praten

het scharrelde wat op een oude krant
water genoeg, en brood – voor zoiets kleins
leek het van dichtbij veel te groot.



Joke van Leeuwen

*Uit: Het moet nog ergens liggen,
Querido, Amsterdam, 2016.*

**IK ZAG
VANOCHTEND
DE LIEFDE
VAN GOD IN DE
SPIEGEL**

visje



Leden van de kerkenraad

Kleine kerkenraad

Ds. Alice van Halsema	504 361
Diederik van Hattem	06 53 35 37 33
Kari van Kranenburg	576 175
Eric Krijnen	569 317
Sia Feenstra	576 851
Peter de Vlugt	570 505

Voorganger
Voorzitter van de kerkenraad
Scriba
Voorzitter van de diaconie
Ouderling ouderenpastoraat
Ouderling kerkrentmeester

Taakouderlingen

Annelies Hogenbirk	580 378
Maartje Verheul	06 15 34 05 19
Anton Donker	630 348
Vacature	

Jeugdouderling
Jeugdouderling
Ouderling kerkrentmeester
Vorming & Toerusting
Liturgie en oecumenische contacten

College van diakenen

Eric Krijnen	569 317
Nelleke den Hartog	06 53 89 60 38
Jolanda Stelder	575 205
Andrea Kon	576 480

Voorzitter

College van kerkrentmeesters

Peter de Vlugt	570 505
Anton Donker	630 348
(geen ouderlingen):	
Marian Sluiskes	536 885
Cor Fokkinga	582 464
Dick van Kranenburg	576 175
Theo Jeninga	580 051
Anne Verboom	580 846

Voorzitter (ouderling)
Ouderling kerkrentmeester

Penningmeester kerk
Secretaris

Pastorale ouderlingen

Sia Feenstra	576 851
Petra van Zandwijk	577 164
Ria Willeboer	572 633
Marijke Kars	569 669

Ouderen pastoraat
A t/m J
K t/m R
S t/m Z

siafeenstra@gmail.com
pvanzandwijk@hotmail.com
riawilleboer@gmail.com
marijke.kars@kpnmail.nl

Pastorale medewerkers (Geen ouderlingen)

Marga van Brenk	573 539
Henriëtte Feenstra	785 230

A t/m K
L /m Z

j.van.brenk@hetnet.nl
henriette@famfeenstra.nl

Adressen

Predikant	Ds. A.C. van Halsema Ds. R. Lomanlaan 5 4191 GR GELDERMALSEN predikant.gereformeerd@gmail.com	0345-504361/ 06 3642 9094	<i>vrije dagen: woensdag de hele dag vrijdagmiddag</i>
Preses	H.J. van Hattem Donkere Gaard 44 4196 AS Tricht kerkenraad.gereformeerd@gmail.com	06 13 13 44 00	
Scriba/ Kerkelijk Bureau	K. van Kranenburg-Visscher Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN scriba.gereformeerd@gmail.com	0345 57 6175	
Koster	Hennie Scheele-Mulder Kerklaan 25 4197 BJ BUURMALSEN koster.gereformeerd@gmail.com	06 44900335	

Collectebonnen



Collectebonnen van € 1,00 p/st.
(in totaalbedragen van € 20,--)
en/of collectebonnen van € 1,50 p/st.
(in totaalbedragen van € 30,--)
kunnen besteld worden via het rekening nummer van
de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24
Graag bij uw overmaking uw keuze voor een collecte-
bon van € 1,-- of € 1,50 vermelden.
De op deze wijze bestelde collectebonnen zijn aftrek-
baar voor de belasting.
Na ontvangst van de betaling zullen de bonnen bij u
bezorgd worden.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van
de kerk

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk (College kerkrentmeesters)
Diaconie Gereformeerde Kerk
Werkgroep ZWO Gereformeerde Kerk
Maandblad Appèl

NL05 RABO 0321 2006 24
NL42 RABO 0321 2049 05
NL37 RABO 0321 2023 76
NL70 INGB 0000 9305 42

Bijbelleesrooster

Juli

Augustus

1	Jesaja 30:1-14	Geen buitenlandse hulp	Matteüs 14:1-12	Hoofdprijs
2	Jesaja 30:15-26	Vluchtverhaal	Matteüs 14:13-21	Maaltijd en meer
3	Jesaja 30:27-33	Goddelijk geweld	Matteüs 14:22-36	Stilte na de storm
4	Jesaja 31:1-9	Bewaking	Matteüs 15:1-11	Traditie en gebod
5	Matteüs 10:34-11:1	Tweedeling	Matteüs 15:12-20	Blind wantrouwen
6	Matteüs 11:2-15	Geen twijfel mogelijk	Jeremia 16:1-13	Geboortebeperking
7	Matteüs 11:16-30	Voorbeeldige kinderen	Jeremia 16:14-18	Wijziging eedsformule
8	Psalm 13	Niet vergeten	Jeremia 16:19-17:8	Vertrouw alleen op de HEER
9	Jeremia 11:18-12:6	Moordplan	Jeremia 17:9-18	God kent je door en door
10	Jeremia 12:7-17	Haat-liefdeverhouding	Jeremia 17:19-27	Vier de sabbat!
11	Jeremia 13:1-14	Vergane glorie	Jeremia 18:1-12	Pottenkijker
12	Jeremia 13:15-27	Onverbeterlijk	Jeremia 18:13-23	Jeremia bedreigd
13	Jeremia 14:1-10	Droogte	Jeremia 19:1-15	Jammerdal
14	Jeremia 14:11-22	Bidden lijkt zinloos	Jeremia 20:1-6	Paniek
15	Jeremia 15:1-9	Bemiddeling onmogelijk	Jeremia 20:7-18	In het nauw
16	Jeremia 15:10-21	Jeremiade	Jeremia 21:1-10	Onheilsprofetie
17	Matteüs 12:1-8	Sabbatsgebod	Jeremia 21:11-22:9	Sloopwerk
18	Matteüs 12:9-21	Goed werk	Jeremia 22:10-23	Geen terugkeer mogelijk
19	Matteüs 12:22-32	Voor of tegen	Jeremia 22:24-23:8	Goede herder gezocht
20	Matteüs 12:33-42	Ongevraagd teken	Jeremia 23:9-24	Ontrouw
21	Matteüs 12:43-50	Bewijs gevraagd	Jeremia 23:25-40	Dat had je gedroomd!
22	Matteüs 13:1-15	Tekst en uitleg	Psalm 54	Gebed na verraad
23	Matteüs 13:16-23	Bevoorrecht	Matteüs 15:21-28	Trouwe hond
24	Matteüs 13:24-33	Om over na te denken	Matteüs 15:29-39	Genadebrood
25	Matteüs 13:34-46	Koninkrijksrelaties	Matteüs 16:1-12	Waarschuwing
26	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld	Matteüs 16:13-20	Geen openbare belijdenis
27	Jesaja 32:1-8	Goed regeren	Matteüs 16:21-28	Op weg naar het kruis
28	Jesaja 32:9-20	Valse gerustheid	1 Korintiërs 15:1-11	Getuigen genoeg
29	Jesaja 33:1-16	Leegte	1 Korintiërs 15:12-28	Geloof niet alleen voor nu
30	Jesaja 33:17-24	Bevrijding	1 Korintiërs 15:29-49	Bloeitijd
31	Psalm 63	Dicht bij God	1 Korintiërs 15:50-58	De dood overwonnen

