

KERKDIENTEN.

Centrumkerk : De diensten kunt u voor alsnog alleen on-line bijwonen en zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl Zowel live om 10:00 uur als achteraf door de dienst te downloaden.

Zondag 16 januari. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Zondag 23 januari. Voorganger: Ds. J. Breure uit Zwijndrecht.

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en te zien op YouTube. Zoekterm: 'Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen'.

Zondag 16 januari. Voorganger: Ds. T. Wegman uit Zeist

Zondag 23 januari. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. K. Touwen uit Deil

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Naar verwachting zullen er in de maand januari nog geen kerkdiensten worden gehouden in ons zorgcentrum vanwege het coronabeleid.



De maand januari is de tijd van goede wensen: de kerstkaarten hangen vaak nog in de kamer en "de beste wensen voor het nieuwe jaar" gonzen in huis. Oprecht gemeente goede wensen kunnen steun bieden in deze tijd van (sociale) afstand. Tenminste zo ervaar ik het.

Vanmorgen belde een vriendin. Het gebeurt niet zo vaak dat we elkaar spreken. Haar telefoontje met goede wensen was een verrassing, zo op de vroege ochtend. En ik nam mij

voor om zelf ook iemand zo te verrassen. Menselijk contact via de telefoon, nu bezoeken geminimaliseerd zijn. We kunnen zo een ketting van verrassingen maken te telefoneren.

Het nieuwe jaar ligt blanco voor ons.... Twaalf nieuwe maanden, twee en vijftig nieuwe weken.... 52 x 7 x 24 uren.... 2022. Wat een tijd! Tijd om in te vullen en tijd om te laten gebeuren. We hebben de tijd van de klok, de chronos: de objectieve tijd, de tijd die gemeten wordt, de tijd die doortikt. En we hebben de tijd van het beleven, de kairos: de subjectieve tijd, de tijd die stil kan lijken te staan of veel te snel voorbijgaat. De tijd, die geestkracht, geloof, creativiteit en rust schenkt. Kairos is kwalitatieve tijd, terwijl chronos de kwantiteit meet.

Zowel de kairos als de chronos trekken groeven in ons leven. Belevissen komen, dromen gaan, we worden ouder. We voelen als mens de warmte en de kou door de jaren heen. Doen ervaringen op en herinneringen zetten zich als sporen vast in ons hart, maar ieder jaar is er weer een nieuw begin. Een startpunt van een nieuw jaar. Dan staan we even stil waar de tijd begint. Om weer de loop van maanden en seizoenen te volgen en onze tijd te beleven. Ik wens u en mij toe dat we heil en zegen ondervinden in het (be)leven van onze tijden, zowel in de chronos als in de kairos. Het is een zegen dat we mogen weten dat al onze tijden in Gods hand zijn, zoals Psalm 31: 16a zegt. Een goed nieuw jaar gewenst: Anno Domini 2022!

Pietie Kuper, geestelijk verzorger

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

Zondag 16 januari vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal onder leiding van ds. Blokland - den Hertog. Zondag 23 januari verwelkomen we ds. Breure in ons midden. Bidden we om gezegende diensten.

Zieken.

'Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.'

Jesaja 41:10

Moge onze Heer de zieken in onze gemeente nabij zijn en zegenen met Zijn vrede.

In memoriam Helena Francina Verweij - Heusinkveld

Op dinsdag 28 december jl. is van ons heengegaan Lena Verweij - Heusinkveld, in de leeftijd van 90 jaar.

Lena werd geboren in Lienden, op 25 mei 1931, als vierde in een gezin met negen kinderen. Ze heeft de lagere school gevolgd en bewust de oorlog meegemaakt. Na de oorlog kwam ze thuis te werken. Er was in het grote gezin altijd iets te doen. Ook werkte ze bij enkele anderen in huis, o.a. als diender bij ds. Rosendaal. Rond haar twintigste kwam ze te werken bij bakker van Rooijen in Geldermalsen, waar ze de negen jaar oudere Hans Verweij leerde kennen. Met hem trouwde ze op 17 september 1953. Ze gingen inwonen bij haar schoonmoeder, aan de Badweg 3, waar hun drie kinderen Lenie, Teus en Marian werden geboren. Later zouden drie kleinkinderen (Johan, Willem en Lisa) en twee achterkleinkinderen (Rozemijn en Sebastiaan) geboren worden. In 1966 verhuisden ze naar nummer 7, aan de andere kant van het timmermansbedrijf Verweij. Op 26 maart 2000 overleed Hans. Daarna kreeg ze een relatie met Dirk Soer, die 19,5 jaar mocht duren.

Lena was een sterke vrouw. Stond altijd klaar voor haar gezin en wie haar nodig had. Ze was zelfstandig. Met haar 90 jaar deed ze haar hele huishouden nog zelf, hield ze zelf haar tuin bij en fietste ze nog. Had een krachtig wil en een sterke eigen mening waar ze niet van afweek. Ze kon prachtig zingen, heel mooi schrijven, ging graag naar het koor 'de Zeesterren' en zat op volksdansen, zag er altijd verzorgd uit en was gek op geraniums. Zo mooi als zij ze kreeg zie je ze zelden.

De kerstdagen vierde ze nog mee in de kring van haar gezin. Maar aan het einde van Tweede Kerstdag werd ze niet lekker. Ze ging naar het ziekenhuis in Tiel, waar in korte tijd heel plotseling het afscheid kwam. Ze is overleden op dinsdag 28 december aan de gevolgen van een galblaasontsteking. Op maandag 3 januari hebben we afscheid van haar genomen in een dienst van Woord en gebed in de Centrumkerk. We stonden stil bij de loop van haar leven en bij Psalm 4:7. De trouwtekst was ook de rouwtekst. Na de dienst hebben we haar begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Lange Akker. Moge God haar gezin, familie, partner Dirk en allen die met haar verbonden waren Zijn troost en kracht schenken op de weg verder.

Ds.C.M. Blokland - den Hertog.

ACTIE KERKBALANS 2022

Vanaf 17 januari kunt u weer een envelop verwachten voor de Actie Kerkbalans 2022. Het thema is dit jaar: "Geef vandaag voor de kerk van morgen". De envelop wordt opgehaald in de week van 24 januari. Wilt u de antwoordenvolp klaarzetten zodat de vrijwilliger niet voor niets aan de deur komt? Wij hopen op een succesvolle actie. Alvast bij voorbaat dank voor uw toezegging!

De Actie Kerkbalans 2021 is (bijna) afgerond met een heel mooi totaal van iets meer dan 136.000,00 wat meer is dan toegezegd. We zijn blij en dankbaar dat we ondanks deze ingewikkelde Coronatijd toch gemeente kunnen zijn o.a. dankzij uw financiële bijdragen. College van Kerkrentmeesters.

Giften:

Ontvangen voor het Bloemenfonds: via mw. A. van Putten € 20,-- en via mw. C. Maas € 5,-- . Voor de Kerk: via ds. Blokland - den Hertog € 20,-, € 40,- en € 50,-. Via dhr. J. van Driel € 10,-- en via mw. L. Eikelenboom € 10,-- Voor de diaconie € 20,- via ds Blokland-den Hertog. Met dank !

ZWO

Rescue Baby Gambia.

Stamppotbuffet, natuurlijk weer onder voorbehoud!!

Wij hebben inmiddels een datum voor het stamppotbuffet in "De Ontmoeting".

Noteer deze alvast in uw agenda :

- Vrijdag 22 januari 2022, aanvang 18.00 uur

- Kosten bedragen (inclusief een drankje en toetje):

volwassen € 10,00

kinderen € 5,00

- Deur open vanaf 17.30 uur.

Wij zoeken ook nog mensen die een lekkere stamppot voor het buffet willen maken....

Wij hopen natuurlijk dat alles door kan gaan i.v.m. corona.

U kunt zich opgeven voor het buffet en ook voor het maken van de stamppot bij:

Janneke van Os 06 - 37198798

Anne Lagerwerf 06 - 21450402

Arendien van Putten 06 - 12456487

Tot slot

Van harte allen Gods zegen toegebeden,

ds. Carolina Blokland - den Hertog

cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van €1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel. Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van "collectebonnen", ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT

Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan

Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt u voor maandag 17 januari 2022 uiterlijk 18.00 u. sturen naar mw Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl