

KERKDIENSTEN.

Centrumkerk : De kerkdeuren staan uitnodigend open. Tevens kunt u alle diensten on-line bijwonen en deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf door de dienst te downloaden.

Woensdag 8 maart. Biddag voor gewas en arbeid. **Aanvang 19.00 uur.** Voorganger : Ds. W. de Kam- Diepeveen uit Maurik

Zondag 12 maart. Voorganger: Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Zondag 19 maart. Voorganger : Ds. D ten Voorde uit Doornspijk.

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en te zien op YouTube. Zoekterm: 'Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen'.

Woensdag 8 maart Biddag voor gewas en arbeid. **Aanvang 19.30 uur** Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman uit Deil.

Zondag 12 maart. Voorganger : Ds. E. Bakker uit Utrecht

Zondag 19 maart. Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Kerkdiensten

Donderdag 9 maart 15.00 uur: voorganger mw. P. Kuper en organist mw. T. van Doorn

Donderdag 16 maart 15.00 uur: R-K Woord-en Communieviering voorganger mw. G. Severs en pianist mw. Y. Scholten

Donderdag 23 maart 15.00 uur: voorganger ds. W. Geerlof en organist mw. T. van Doorn

We voelen dat het voorjaar wordt! De temperatuur iets hoger, de bloeiende krokussen in de tuin en meer getjilp van vogels in de ochtend. Het maakt dat we uitzien naar de tijd, die voor ligt: feest in de natuur!

We voelen dat het een bezinningstijd is voor het feest van Pasen. De één noemt het de veertigdagentijd, de ander de lijdenstijd, maar hoe je het ook noemt: we zien uit naar de tijd, die voor ligt: het feest van de overwinning op duisternis en dood: de opstanding van Jezus Christus. Feest der feesten, waardoor er licht is in alle donkerte. Blijvend Licht. Er is nieuw perspectief gekomen: heil voor mensen in relatie met God door het lijden en sterven van Jezus. Nieuw leven! Nu en altijd.

Ons dagelijks leven lijkt soms ver bij dat perspectief vandaan. We kunnen worden opgeslokt door het alledaagse of door dat wat verbijstering geeft en niet alledaags is.

In dit alles kunnen we telkens terugkeren naar de essentie van het geloof: naar de opgestane Heer: naar gebeuren van Pasen. Nu in de aanloop naar het feest en daarna, telkens weer. Dat is leven, dat is nieuw leven! Nu en altijd.

Op Biddag, woensdag 8 maart is er om 10.00 uur Koffie met gesprek op de Kom en op woensdag 22 maart De Boekenlegger. Twee gesprekskringen, waar bewoners en vrijwilligers elkaar ontmoeten.

Met een hartelijke groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
E pkuper@szz.nl M 06 15669571

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De biddagdienst begint in verband met de gemeenteavond die daarop volgt om 19.00 uur!
Zondag 12 en 19 maart zijn respectievelijk de 3^{de} en 4^{de} lijdenszondagen. We staan stil bij de lezingen in Matteüs, die de kinderen in de nevendienst ook horen: Matteüs 26:57-68 en Matteüs 27:11-14 en 19-26. Goede, gezegende diensten toegebeden.

In Memoriam Philippus Gijsbertus van Driel

Op 20 februari jl. is van ons heengegaan Philippus Gijsbertus (Phlip) van Driel, in de leeftijd van 87 jaar.

Phlip is geboren in Neerijnen op 22 februari 1935 als jongste in een gezin met elf kinderen. Na de lagere school volgde hij de ambachtsschool. Hij leerde Mien Valkis kennen met wie hij trouwde op 7 september 1962. Ze gingen inwonen bij de ouders van Mien, die ze tot aan hun overlijden hebben verzorgd en bijgestaan. Het grootste deel van hun huwelijk woonden ze aan de Molenweg. Zestien jaar geleden verhuisden ze naar de Prinsenhof. Flip was een man, die met hart en ziel betrokken was bij alles wat hij deed. Met veel plezier vervulde hij diverse functies bij Van Wijk en Visser en later bij De Greefa. Ook in het vrijwilligerswerk bij de G.V.V., de Hervormde Gemeente, de Boomkamp en op scholen was zijn inzet enorm. Flip had een groot hart voor de jeugd. Het was zijn passie om de jeugd iets mee te geven, bij te dragen aan hun vorming. Zijn geloof was rotsvast. Enkele jaren geleden werd bij hem parkinson geconstateerd. Het dagelijks functioneren werd geleidelijk minder tot het moment kwam dat hij vier maanden geleden opgenomen werd in De Horst. Daar overleed hij op 20 februari, twee dagen voor zijn verjaardag.

Vrijdag 24 februari hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst in de Centrumkerk. We stonden stil bij zijn leven en lazen met elkaar de woorden uit Johannes 14:1-14: 'Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven'. Na de dienst heeft de crematie in stilte plaatsgevonden. We bidden Mien Gods kracht en ontferming toe, op de weg verder. Moge God haar zegenen in het ingrijpende gemis.

Ds. C.M. Blokland – den Hertog

Zieken

'Maar Hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.' Jesaja 53:4a

Moge God de zieken en mantelzorgers in ons midden bemoedigen met zijn Woord en Geest en helend nabij zijn.

Bijbelgesprekskring

Dinsdag 14 maart komt de Bijbelgesprekskring weer bijeen. We spreken met elkaar n.a.v. hoofdstuk 4 uit het boekje 'Hoop in de crisis'. God wijst mij een weg... maar wil ik dat wel? Jeremia 41:16 -42:17 en 43:1-7. Leiding: ds. Blokland – den Hertog.
Locatie: de Ontmoeting. Tijdstip: 10.30-11.45 uur.

Doop- en belijdeniskring

Misschien komt u /jij al jaren in onze gemeente. Je gelooft, je zet je in in de gemeente, maar het is er nooit van gekomen om belijdenis te doen. Of misschien ben je sinds kort op het spoor van het geloof gekomen en zou je je heel graag willen laten dopen en bij Jezus willen horen. Belijdenis doen is 'Ja en amen' zeggen op wat God je belooft en schenkt in Jezus Christus, is Hem erkennen als je Redder en Heer. Voor iedereen die het verlangen heeft zich te laten dopen en/of belijdenis van het geloof te doen is er binnenkort gelegenheid om dat te doen.

In de periode van de Veertigdagentijd en de tijd tussen Pasen en Pinksteren zal er gedurende vijf avonden (dinsdag 14, 21 en 28 maart en 11 en 18 mei van 20.00-

21.30 u uur) gelegenheid zijn om samen met anderen te spreken over kernzaken van het geloof en je voor te bereiden op de doop en/of het doen van Openbare Geloofsbelijdenis. In de dienst op Eerste Pinksterdag zal de doop/belijdenis plaatsvinden. Meer info en opgave bij ds. Blokland – den Hertog: cmdenhertog@gmail.com /06-34401945.

Vrouwenkring Hadassa

Dinsdag 7 maart is er weer een avond van Hadassa. Thema is 'Op weg naar het Koninkrijk van God'. Leiding: ds. Blokland – den Hertog. Locatie. Consistoriekamer Centrumkerk. Tijdstip: 20.00-21.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Van harte welkom!

Tenslotte

In de dienst op de Eerste Lijdenszondag zongen we biddend het 'Kyrie eleison' van Sela: Heer, ontferm U. Wat was dat een intens moment in de dienst. Het Kyrie is een ingrijpend gebed vanuit de diepte. Om te blijven bidden in deze lijdensweken, in verbondenheid met alle mensen die lijden, in verbondenheid met Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane. Heer, ontferm U.

KYRIE

Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison,

Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.
(Sela)

Ds. Carolina Blokland – den Hertog
cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

Psalmen Samenzangavond zaterdag 18 maart a.s.

Deze avond zal worden gehouden in de Bethelkerk te Geldermalsen, ook t.b.v. Woord en Daad? Pieter Heykoop bespeelt het orgel om de Psalmzang te begeleiden.

Ds. Huijser zal de Psalmen toelichten.

Aanvang: 19.30 uur

Toegang is gratis. Er is een collecte t.b.v. W&D project in Colombia: Jongeren aan het werk. Na afloop is er gratis koffie.

Informatie: Corina Ruissen 06-36585855

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van €1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel.

Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van "collectebonnen", ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT

Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt u voor maandag 13 maart 2023 uiterlijk 18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl