

Liturgie startzondag 20 september 2020
Centrumkerk, Geldermalsen, 10.00 uur
Voorgangers: ds. Carolina Blokland - den Hertog en ds. Gerard J. Krol
Ouderling van dienst: Ella de Jong- Penning
Organist: Toos Mugge
Voorzangers: Jaap van Assenbergh, Mariëlle van Doorn en Pieter Lagerwerf
Solozang: Mariëlle Vleugel
Piano: Arné vd Boogerd
Gitaar: Pieter Lagerwerf
Cajon: Ruben Lagerwerf
Kindermoment: Suzanne De Ruiter
Na afloop koffiedrinken in De Ontmoeting



Muziekgroep zingt twee liederen voorafgaand aan de dienst

Sela 'Breng ons samen'

U roept ons samen als kerk van de Heer
verbonden met U en elkaar
wij brengen U lof, geven u alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streeft naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het broos en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geeft vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Opwekking 815 'Vul dit Huis met Uw Glorie'

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Vul dit huis met Uw glorie
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Vul dit huis met Uw glorie

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 84:1 en 2

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij Uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die levend zijt en leven doet

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 84:3 en 6

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Gebed

Lied 'Stil, mijn ziel, wees stil (Opwekking 717)

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los

De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen

Genadeverkondiging en leefregel

Gezang 470:1-4 (LbVK)

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij, in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming, vertroosten altijd

Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: 'zijn goedheid is groot!'

Moment voor de kinderen

Kinderlied 'Samen'

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 2:13-22 en Zacharia 8:1-9 (NBV)

Opwekking 623 Laat het Huis gevuld zijn

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
Wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Verkondiging

Lied 913:1-4 (NLB)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen.
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandeld,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekend land.

Dankgebeden en voorbeden

Collecten

Slotlied Opwekking 746

De God van de vrede
Geeft jou Zijn zegen,
Op alle wegen
Die je zult gaan.
Wanneer het meevalt,
Of soms ook tegen,
Bij zon en bij regen,
Zal Hij naast je staan.
Hij is als een schaduw
Die met je meegaat,
Jou nooit alleen laat,
Want Hij is trouw.
Ontvang nu de vrede
En de genade
Van God, onze Vader.
Zo zegent Hij jou.

Zegen

Orgelspel