

Liturgie zondag 27 september 2020
Centrumkerk Geldermalsen
Belijdenis- en doopdienst
Voorganger: ds. Carolina Blokland - den Hertog
Ouderling van dienst: Hans Vleugel
Organist: dhr. en mw. Van Doorn
Voorzangers: Mariëlle van Doorn, Ella de Jong,
Mirjam van Krieken, Teun Looman, Arendien van Putten
Piano: Arné vd Boogerd
Gitaar en zang: Pieter Lagerwerf



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 100:1 en 2

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijkdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100:4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed

Opwekking 488

Heer, ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer, ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijf op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik u steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein (2 keer)

dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van uw liefde

Genadeverkondiging

Kinderlied 'God kent jou vanaf het begin'

God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Kindermoment

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 139: 1-14 en Marcus 2:13-17

Psalm 52:6 en 7 (OB)

Maar ik zal als d'olijfboom groeien.
In 't huis des groten Gods;
Ik zal in eer en godsvrucht bloeien.
God is mijn steun en rots;
Op Zijne gunst mij toegezeid,
Vertrouw 'k in eeuwigheid.

Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hup van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Verkondiging

Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Belijdenis en doop

Psalm 134:3 (NLB))

Uit Sion aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Luisterlied 'Belijdenis' (Sela)

U bent de God die roept,
Mijn hart en leven zoekt,
Die mij gevonden heeft;
Het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
Mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
Dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
Opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
Ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brenge U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
Als ik uw hulp verwacht;
Voltooi in mij uw werk
En maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
In moeite en in strijd,
Houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;
In liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
Vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
Brenge U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied 769:1-6

Eens als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,-
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de Schriften zijn vervuld.

Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen